

Purgatorium

Datum: 19 Januari 2020

Auteur: Friso Liesker



Soms zie je iet leuks. Een tijdje terug zou ik in Santpoort-Zuid gaan tanken en toen zag ik bij dat [pompstation](#) deze autowasstraat: drie enorme rollen die je auto wassen. Niks bijzonders in feite. Maar dan, als het reinigen is gedaan, zie je op de muur in de achtergrond dat beloftevolle woord: **GOD**. Ineens floepte het woord [purgatorium](#) in mijn hoofd (ook bekend als het [vagevuur](#)). Daar kom je terecht als bent overleden maar je ziel niet helemaal zuiver is, zodat hij eerst terdege gereinigd en gegrild moet worden vooraleer je het [Koninkrijk der Hemelen](#) mag betreden - ook wel het [Koninkrijk Gods](#) genoemd. Op Wikipedia staat als verklarend zinnetje: 'Hij droomde dat hij in het purgatorium was en stelde tevreden vast dat daar veel katholieke priesters aanwezig leken te zijn.'

Het kost me weinig moeite om een link te leggen tussen Herstel, Ervaringsdeskundigheid en het Purgatorium; dat purgatorium, die *hard way, old school martelweg*, was waar ik doorheen moest om een nieuw leven in een nieuwe carrière te kunnen starten.